



Κωδικός: 012845



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' • Έτος 31ο  
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος  
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 357  
Τηλ. 210-6920004  
e-mail: evrytos@domnista.gr

Μάιος 2012  
Δαβάκη 13  
Αθήνα 115 26

## Βουλευτικές Εκλογές 6ης Μαΐου 2012 Οι ψήφοι των κομμάτων ανά εκλογικό τμήμα

Δημοτ. Ενότη. Δομνίστας	ΕΥΓΕΥΡ.	Ψήφισαν	Λευκά-Άκυρα	ΕΥΚΥΡΑ	ΠΑΣΟΚ	ΝΔ	ΔΗ.ΣΥ.	ΑΝΕΞ.ΕΛ.	ΔΗΜ.ΑΡ.	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΚΕ	ΛΑΟΣ
1ο Κρικέλλου	340	211	5	206	42	25	28	20	14	26	15	11
2ο Άμπλιανης	330	58	0	58	8	8	15	8	7	2	4	0
3ο Δομνίστας	264	92	1	91	32	8	19	6	3	8	5	0
4ο Δομνίστας	371	129	1	128	38	16	25	6	9	16	3	1
5ο Μεσοκώμης	229	51	0	51	5	8	19	4	1	8	1	0
6ο Ροσκάς	165	41	1	40	13	16	0	1	2	4	0	0
7ο Στάβλων	135	64	0	64	4	21	13	2	5	9	1	1
8ο Ψιανών	116	37	2	35	14	1	5	3	3	5	0	0
<b>Δομνίστας</b>	<b>1.950</b>	<b>683</b>	<b>10</b>	<b>673</b>	<b>156</b>	<b>103</b>	<b>124</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>78</b>	<b>29</b>	<b>13</b>

Οι λοιποί στα υπόλοιπα κόμματα

Πηγή: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 9-5-2012

### Σεμινάριο κηπουρικής

Οι παλιότεροι κάτοικοι του χωριού μας, και όχι μόνο, είχαν αρκετή επαφή με τη φύση και τις γεωργικές δραστηριότητες. Ήταν σε θέση σε ώρα ανάγκης ήσχόλης να καλλιεργήσουν λαχανικά σε ένα κήπο. Οι σημερινοί έχουν αποκοπεί τελείως. Οι νέοι ιδίως δεν γνωρίζουν καν τα φυτά από τα οποία προέρχονται φρούτα ή η τροφή τους. Όσο για ενασχόληση με τη γη και την καλλιέργεια ούτε λόγος. Επειδή στους δύσκολους καιρούς μας αρκετοί θάβελαν να ξέρουν και κάτι παραπάνω για τη γη και τις καλλιέργειες ο σύλλογός μας ήρθε σε επαφή με το συνταξιούχο γεωπόνο κ. **Δημ. Ευστ. Πιστιόλη** (θείος της κ. Βιβής Σιακαβέλλα) ο οποίος προσφέρθηκε ευγενικά να μας μάθει ορισμένα πράγματα για τις κηπουρικές δραστηριότητες σε ένα ολιγοήμερο σεμινάριο το καλοκαίρι. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε πράγματα χρήσιμα - ιδίως οι νέοι - και να πιάσουμε ξανά το νήμα της επαφής με τη γη που κόπηκε τόσο επιπόλαια στα χρόνια μας. Περισσότερες πληροφορίες για το χρόνο και τη θεματολογία του σεμιναρίου σε επόμενο φύλλο.

Α.

### Νέα από την Τσεκλειστα (Σκοπιά)

#### 1. Εορτή Αγίου Νικολάου

Στις 20 Μαΐου τιμήθηκε και φέτος, στον νεόδμητο επιβλητικό ναό, η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου της Αγάπης και των Αγαθοεργιών, του πολιούχου και προστάτη του χωριού μας, του Αγίου Νικολάου.

Παρότι τις προηγούμενες ημέρες ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός, η Κυριακή, η ημέρα της γιορτής, ήταν απολαυστικά ανοιξιότικη.

Παρά την οικονομική κρίση και άλλες αντικειμενικές δυσκολίες, αρκετοί χωριανοί μας, με δικά τους μεταφορικά μέσα, βρέθηκαν στο χωριό για να παραστούν, να τιμήσουν και να ζητήσουν τη χάρη του Αγίου.

Ο φετινός εορτασμός ήταν ιδιαίτερα λαμπρός. Τον τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. **Νικόλαος**.

Σε μια Αρχιερατική εορταστική λειτουργία, μόνο η λέξη «κάνταυξη» θα μπορούσε να αποδώσει την όλη εκκλησιαστική ατμόσφαιρα.

Συνέχεια στην 4η σελ.

### Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης

Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο την Κυριακή μετά τις 7 Ιουνίου εορτάζεται η έναρξη του ένοπλου αγώνα 1941-1944. Φέτος λόγω εκλογών στις 10 Ιουνίου 2012 θα γίνει απλή επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από το τοπικό συμβούλιο. Ο κανονικός εορτασμός με τη συμμετοχή του Δήμου Καρπενησιού θα γίνει αρχές Ιουλίου.

### Μάης στην Ευρυτανία

Ο καταπράσινος Νομός που τον ζηλεύει ο κόσμος. Μ' αγριολούλουδα πολλά ανθοβολούνε τα βουνά, μοσχοβολάει ο дуόσμος!

Χιόνια κι ατέλειωτες βροχές σκεπάζουν όλες τις πλαγιές! Με θεόρατα πλατάνια γεμάτες οι νεροσυρμές... και λυγερόκορμες ιτιές!

Τα έλατα πρασίνισαν με νιό, πράσινο βλαστάρι. Ο βοσκός καλοκοιτάζει και το Θεό - Δημιουργό, Αυτόν, ταπεινά, δοξάζει!

**Βράχος  
Μάιος 2012**

### Ευχαριστήριο Γιάννη Σταμάτη

Στις εκλογές της 6ης Μαΐου οι Έλληνες και οι Ευρυτάνες έστειλαν το ηχηρό μήνυμά τους για το πώς επιθυμούν να κυβερνηθεί



ο τόπος. Μήνυμα συνεργασίας και εθνικής συναίνεσης.

Εκ μέρους μου, από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ για μια ακόμα φορά όλους όσους και όσες με τίμησαν με την ψήφο τους. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να είμαι παρών στα δρώμενα του τόπου μας. Συγχαίρω το νεοεκλεγέντα βουλευτή Κώστα Κοντογεώργο, του εύχομαι καλή δύναμη και να παράξει επιτυχημένο και δημιουργικό έργο για την Ευρυτανία.

**Ο υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ  
Γιάννης Σταμάτης**

Το επώνυμο είναι σύνθετο από το Καρά = μαύρος στα τούρκικα και το Δήμος = Δημήτριος. Φαίνεται ότι η οικογένεια είναι από τις παλιότερες του χωριού γιατί μια ολόκληρη γειτονιά - μαχαλάς έχει την ονομασία Καραδημέικα. Πόσο παλιά; Υποθέτω ότι είναι από τους Δομνιστιάνους πριν από τις αλλαγές μετά το 1700. Πιθανόν στον κατάλογο του 1648 να είχαν άλλο επώνυμο. Με βάση τα σπίτια και τα χωράφια τους μπορούμε να πούμε ότι ήταν οι εξής κλάδοι - η διαίρεση αφορά εικόνα το 1900 περίπου: Ξεκινώντας από το Γουιπόρεμα κάτω από το σπίτι του Συροθανάση ήταν του Λάμπρου Καραδήμα. Πιθανόν το οικόπεδο να ήταν προίκα σε Καραδήμα ή αγορά γιατί η λωρίδα γης προς τα κάτω ήταν Συροθανάση και Πιστιόλη όπως ονομάστηκε αργότερα. Ακολουθώντας τον αρχαίο βατό δρόμο αριστερά είναι των απογόνων Ζαχοσπύρου, πιο πέρα του Καραδημοζάχου, μετά του Καραγιώργου, ύστερα του Σπύρου της Αρχόντως και μετά του Σπύρου Καραδήμα. Υπάρχουν Καραδημέικα σπίτια και σε 2 άλλα σημεία. Κοντά στην πλατεία του Καραδημολευτέρη και στο κάτω μέρος του χωριού - δρόμος προς Παπαραχούλη και Πράιλα - ένα παλιό σπίτι περί το 1825 και χωράφια των Καραδημαίων (Ζερβαίων).

Γενάρης της οικογένειας φαίνεται ο **Αθανάσιος** με έτος γεννήσεως το 1766. Θα μελετήσω τους Καραδημαίους από το 1766 έως το 1850 που αρχίζουν εγγραφές τους στα Μητρώα του χωριού.

Μετά το 1850 εμφανίζονται οι κλάδοι που έφτασαν ως τον περασμένο αιώνα και κάποιοι συνεχίζουν. Το γεγονός ότι ο παλαιότερος είναι γεννημένος το 1766 και το ότι είχαν μια ολόκληρη γειτονιά δική τους φανερώνει ότι ανήκαν στους αρκετά παλιούς Δομνιστιάνους. Ακόμα κάποιοι από αυτούς αναγράφονται ως "υφαντές" που σημαίνει ότι ήταν βιοτέχνες άρα σχεδόν ένα πρόδρομο αστικό στρώμα - αν μπορεί να ειπωθεί έτσι - στη Δομνίστα. Παιδιά του Αθανασίου είναι με βεβαιότητα - γιατί αναγράφεται το πατρώνυμο - ο **Δημήτριος** και ο **Κωνσταντίνος**. Υποθέτω ότι θα ήταν και ο **Γεώργιος**.

## Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο  
Όργανο του Φιλοπροόδου Συλλόγου  
Δομνιστίας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δομνίστα Ευρυτανίας

Εκδότης - Διευθυντής:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526

Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης:

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης

και Κώστας Α. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€

Επιστολές - Συνεργασίες:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιου

Τηλ.-Fax: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

## Οικογενειακά Δομνίστας

### 6. Οικογένεια Καραδήμα

Γράφει ο **Αθαν. Δ. Σταμάτης**, φιλόλογος

Έχουμε λοιπόν 3 κλάδους από τον **Αθανάσιο** (1766) ο οποίος περιλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο του 1846, όχι όμως και του 1850. Μάλλον είχε πεθάνει.

**Α. Γεώργιος (Αθ.) Καραδήμας ή Καραδήμος** (1792 ή 1796). Περιλαμβάνεται στους ψηφοφόρους της Δομνίστας το 1829. Απόχτησε:

I. Το **Νικόλαο** (1819) που αναγράφεται ως "υφαντής".

II. Το **Ζαχαρία** (1820 ή 1829).

III. Τον **Κων/νο** (1825 ή 1828) πιθανόν πέθανε το 1846, αναγράφεται ως "αΰφαντής".

VI. Τον **Ιωάννη** (1835).

**Β. Δημήτριος Αθ. Καραδήμας** (1797 ή 1801). Ψήφισε το 1844 αλλά όχι μετά. Πάντως ένας Δημήτριος Καραδήμας υπογράφει το 1865 μία βεβαίωση στον Δημ. Αγγελή ότι πολέμησε στην Επανάσταση. Παιδιά του:

I. **Χαράλαμπος** (1824 ή 1829).

II. **Κων/νος** (1840).

III. **Αθανάσιος** (περί το 1850). Ψήφισε άνω των 21 ετών το 1872.

**Γ. Κων/νος Αθαν. Καραδήμας** (1806 ή 1812). Υπέγραψε το 1846 μία αίτηση Δομνιστιάνων για δημοτικό σχολείο στο χωριό. Παιδιά του:

I. **Αθανάσιος** (1847).

Εκτός αυτών υπάρχουν αυτή την εποχή και οι:

**Α. Γεώργιος Καραδημόπουλος** (1819) που αναγράφεται ως στρατιωτικός και ψήφισε το 1846 και

**Β. Γεώργιος Καραδήμος** (1823) που ψήφισε το 1846 και αναγράφεται "υφαντής". Τίνων παιδιά ήταν οι δύο Γεώργιοι; Άφησαν απογόνους; Πέθαναν νωρίς;

Με αυτούς συνδέονται οι οικογένειες που ακολουθούν άλλες με βεβαιότητα και άλλες με πιθανότητα.

#### Κλάδος Αθανασίου Κων. Καραδήμα (Γ.Ι.)

Ο **Κων/νος** (1805) απόχτησε τον **Αθανάσιο** (1847).

Ο **Αθανάσιος** απόχτησε:

1) Τον **Κων/νο** 1877, ήταν δάσκαλος. Πήρε γυναίκα τη Μαρία από την Τήνο και απόχτησε: α) τον Αθανάσιο που έχει τον Κων/νο και μία κόρη, β) την Ισμήνη, γ) τη Νίκη, δ) τη Μαρουλίω.

2) Το **Δημήτριο** 1882. Άγαμος. Ήταν εργολάβος και πέθανε στο Λιτόχωρο.

3) Τον **Ελευθέριο** 1886. Πήρε τη Ζωή Μανοπούλου από Κρίκελλο και απόχτησε:

α) Τον **Αθανάσιο** που σκοτώθηκε σε ατύχημα το 1942 όταν οι αντάρτες του Άρη έφτασαν στη Δομνίστα μετά τη μάχη στην Κουφόβρυση Κρίκελλου.

β) Το **Δημήτριο**, πήρε την Ελένη Λιβανίου από Σέριφο και έχει:

1) Τον **Ελευθέριο**, πήρε την Καλυψώ Καπούτσα και έχει την Ιωάννα και την Ελένη.

2) Την **Αθανασία** που πήρε το Γιώργο Κατσιφόλη από Καλαμάτα και έχει το Χρήστο και τη Δήμητρα.

γ) Την **Παναγιώτα** που πήρε το

Δημ. Σγούρο και έχει:

1) Τον **Αθανάσιο**, πήρε την Ελένη Κοντούσια από Χαλίκι Αιτωλικού και έχει το Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο και την Παναγιώτα.

2) Τη **Σταυρούλα** που πήρε τον Κώστα Φραγκούλη από Αγρίνιο και έχει την Άρτεμη.

δ) Τη **Γεωργία** που πήρε τον Κων/νο Πλάκα και έχει:

1) Τη **Ζωή** που έχει το Νίκο και τη Μαριάνθη.

2) Τη **Δέσποινα** που έχει τον Άγγελο και την Κωνσταντίνα.

#### Κλάδος Χαράλαμπος Δημ. Καραδήμα (Β.Ι.) (Ζερβαίοι)

Το σπίτι τους ήταν μακρύτερα από των άλλων στην περιοχή Ντούσια ή Ισιώματα ή Παπαραχούλα. Το σπίτι τους ήταν χτισμένο το 1825. Στη 10ετία του 1930 το αγόρασε η Όλγα Παπαδοπούλου. Κατεδαφίστηκε μετά το 2000 για να κατασκευασθεί ο ξενώνας «Υλήεσσα» της εγγονής Όλγας Παπαδοπούλου - Χίκσον. Εκεί κοντά ήταν το σπίτι του Νικολάου Δημ. Καραδήμα και μετά Γεωργίου Σώκου. Χαμηλότερα προς το ρέμα ήταν ένα τρίτο σπίτι χαμηλό που κατεδαφίστηκε το 1945 και έγινε το σπίτι του Δημ. Αθ. Σταμάτη. Από τα τρία σπίτια το πιο μεγάλο, δίπατο και ογκώδες ήταν το πρώτο. Επειδή αυτοί οι Καραδημαίοι εργάζονταν βιοτεχνικά ως υφαντές στο κάτω - ισόγειο - υπήρχαν γύρω-γύρω πεζούλια για να κάθονται οι υφαντές. Είχε και μια σειρά παράθυρα ψηλά για το φως. Στην περιοχή βρέθηκε ένα ασημένιο νόμισμα του Λουδοβίκου ΙΔ' (1675) που φανερώνει από τότε βιοτεχνική δραστηριότητα υφαντών στην περιοχή.

Υποθέτω ότι ο κλάδος αυτός έχει σχέση με τους απογόνους του **Δημητρίου Αθ. Καραδήμα** (1801). Πρέπει να προέρχονται από το γιο του **Χαράλαμπο** (1829). Με βάση τα μητρώα του χωριού ο **Χαράλαμπος** πρέπει να απόχτησε τρία παιδιά:

1) Τον **Ιωάννη**. Αυτού του Ιωαν. Χ. Καραδήμα υπάρχουν δύο ενθυμώσεις στα μηναία του Αγίου Αθανασίου από το 1866 και 1871, μάλλον θα ήταν μαθητής δημοτικού. Ποια ήταν η συνέχεια του;

2) Τον **Κωνσταντίνο** (περίπου 1850). Γιος του Κωνσταντίνου ο **Χαράλαμπος** (1877) και αυτού γιός ο Δημήτριος (1908). Δυσκολεύτηκα να βρω τη συνέχεια και ποιοι ήταν.

3) Το **Δημήτριο** (1867).

Ο **Δημήτριος** απόχτησε:

1) Τον **Ιωάννη** (1897).

2) Το **Νικόλαο** (1904). Νυμφεύθηκε νεαρός την Αγγελική Αθαν. Παπαδοπούλου και απόχτησε την Κυριακή η οποία παντρεύτηκε το Γεώργιο Κων. Σώκο.

3) Το **Γεώργιο** (1907).

4) Το **Χαράλαμπο** (1910).

5) Τον **Κωνσταντίνο** (1913).

6) **Κόρη** την οποία πήρε σε πρώτο γάμο ο Ανδρέας Σταμάτης.

7) Τη **Γεωργία** που πήρε ο Αθαν. Κων. Μακρυγιάννης (Νασάριος) και

απόχτησε τον Κώστα, τον Πάνο, τη Βασιλική, την Κωνσταντίνα, τη Σπυριδούλα και την Κούλα.

#### Κλάδος Λάμπρου Καραδήμα

Το σπίτι αυτού του κλάδου είναι το σπίτι που έχουν οι απόγονοι του Λάμπρου Μακράκη. Υποθέτω ότι προέρχονται από το **Γεώργιο Αθ. Καραδήμα**. Γιός του **Γεωργίου** ο **Νικόλαος** (1819) και αυτού γιός ο **Λάμπρος** και ο **Σπυρίδων** (βλ. πιο κάτω).

Ο **Λάμπρος του Νικολάου** (1866) απόχτησε:

1) Τον **Αθανάσιο** (1895) που πήρε γυναίκα από τη Μ. Ασία και είχε για χρόνια περίπτερο στην Αθήνα.

2) Το **Νικόλαο** (1900).

3) **Κόρη** που πήρε τον Ιωάννη Μακράκη που πήγε σάγαμπος στο σπίτι όπου μένουν μετά οι απόγονοι του.

4) Την **Αλεξάνδρα** που πήρε το Σπ. Σταμάτη που έφτιαξε τον Αϊλιά. Χωρίς παιδιά.

5) **Κόρη** σύζυγο Λάμπρου Σιακαβέλλα με παιδιά τον Κώστα, το Νίκο, την Ευφροσύνη, τη Μαρία, τη Βασιλική.

#### Κλάδος Σπύρου Καραδήμα (Β.ΙΙ.)

Το πατρικό τους σπίτι ήταν στην άκρη της συστάδας των Καραδημέικων σπιτιών προς το μέρος του ρέματος. Είναι χτισμένο το 1864 και φαίνεται να είναι το δεύτερο σε παλαιότητα. Πιθανόν να ήταν και κάποιο άλλο αλλά αυτό είναι το μόνο που στέκει όρθιο με την κτητορική του επιγραφή. Οι πληροφορίες για τον κλάδο αυτό προέρχονται από τον Αθ. Σπ. Καραδήμα που μετά το 1998 διετέλεσε για αρκετά χρόνια αντιδήμαρχος του Δήμου Δομνίστας. Το σπίτι τους πουλήθηκε πριν από το 1940 στον Κωστάκη Γ. Καραδήμα στους απογόνους του οποίου και ανήκει. Σήμερα φαίνεται να είναι το αρχαιότερο του χωριού.

Υποθέτω ότι προέρχονται από το γιο του **Γεωργίου Κωνσταντίνου** (1825 ή 1828) ή του **Δημητρίου, Κων/νο** (1840). Γιος του **Κων/νου** ο **Γεώργιος** (1867). Κατά τον κ. Αθ. Σ. Καραδήμο αδέρφια του ήταν ο **Λάμπρος** κι ο **Σπύρος** και αδελφές η **Μητρούλα** που πήρε το Σταμούλη Σταμάτη και η **Ελένη**;

Ο **Γεώργιος** 1867 πήρε τη Μαρία; και απόχτησε:

1) Τον **Κώστα** (1904). Πήρε τη Βασιλική αδελφή της Συροκώσταινας και απόχτησε: α) την Ειρήνη που πήρε το Σταύρο Μπίρογλου, β) τη Μαρία που πήρε το Σπύρο Καπνίση κι έχει: i) τη Σανούλα που πήρε τον οδοντίατρο Μιχ. Χουλιαρά και έχει μία κόρη, ii) τον Ασημάκη που είναι γιατρός.

2) Το **Νικόλαο** (1895). Είχε αρραβωνιαστεί την Ξανθή Δ. Σιακαβέλλα. Σκοτώθηκε στη Μ. Ασία και την αρραβωνιαστικιά πήρε ο αδελφός του Σπύρος να μη μείνει η κοπέλα ανύπαντρη. Στο Φωτογραφικό Μουσείο του χωριού υπάρχει φωτογραφία του Νίκου και του Σπύρου από το 1908.

3) Το **Σπυρίδωνα** 1899. Πήρε την Ξανθή Δ. Σιακαβέλλα και απόχτησε: i) το Γεώργιο που πέθανε άγαμος, ii) τη Μαρία που πήρε τον Ηρ. Αναστασόπουλο από το Κρίκελλο και έχει

**Συνέχεια στην 3η σελ.**

## Νεκρολογίες

### Κωστούλα Σύρου - Σαρρή (1922-2012)

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή η πρεσβυτέρα Κωστούλα παπά-Λευτέρη Σαρρή, το γένος Γεωργίου Σύρου. Η εκφορά της έγινε στο Κρίκελλο όπου από τις αρχές της 10ετίας του 1950 ένωσε τη ζωή της με τον παπά Λευτέρη που ήταν για πολλά χρόνια ιερέας του χωριού. Τα παιδικά της χρόνια ήταν δύσκολα με τη στέρηση της μάνας από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσε με την αγάπη του πατέρα και το δυνατό δεσμό της αγάπης των αδελφιών της. Γεύτηκε στο έπακρο τις δυσκολίες της ζωής. Αυτό την έκανε δυνατή και υπομονετική, καλοσυνάτη και αισιόδοξη, φιλότιμη

και θυσιαστική. Έγινε μητέρα 5 παιδιών (Βασίλης, Γιώργος, Νίκος, Θόδωρος, Βούλα) που με μόχθο μαζί με τον παπά-Λευτέρη τα μεγάλωσαν, τα σπούδασαν και τα είδαν να προκόβουν στη ζωή επαγγελματικά και κοινωνικά. Τώρα αναπαύεται στους λειμώνες του παραδείσου και η αγάπη της οικογένειας, των συγγενών, των συγχωριανών, των φίλων δέεται υπέρ της αναπαύσεώς της.

Ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία στο σεβαστό παπά-Λευτέρη και την υπόλοιπη οικογένεια της. Ο Θεός να την αναπαύσει.

**Α.Δ.Σ.**

### Σπυριδούλα Νικ. Σταμάτη

Πλήρης ημερών και περιβεβλημένη την αγάπη και το σεβασμό παιδιών, εγγονιών, φίλων έφυγε από τη ζωή η Σπυριδούλα, σύζυγος Νικ. Σταμάτη, το γένος Ιωάννου Παναγοδήμου. Η ζωή στάθηκε σκληρή μαζί της. Γνώρισε το μόχθο της παλιάς Δομνίστας, έζησε τη φρίκη του πολέμου, της Κατοχής, του Εμφυλίου. Θάπρεπε κανονικά να χε τσακιστεί. Γενναία όμως ψυχή στάθηκε όρθια. Αθόρυβη και αφοσιωμένη σε όσους αγαπούσε έκανε μια υποδειγματική οικογένεια με εξαίρετους γιούς και υποδειγματι-

κές θυγατέρες με έντονη παρουσία στη ζωή του χωριού μας.

Χόρτασαν τα μάτια της από τη νιότη των εγγονιών της και παρά την πρόωγη σχετικά απώλεια του συζύγου της στάθηκε όρθια παρά τα προβλήματα υγείας με την αγάπη και τη στοργή των παιδιών της. Ο Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή της εκεί που βρίσκονται οι άγιοι και οι αγαπημένοι της. Θα θυμόμαστε την καλοσύνη, την ηπιότητα, την εγκάρτησή της.

Αιωνία η μνήμη της.

**Α.Δ.Σ.**

### Σοφία Σπυρ. Σιακαβέλλα (1963-2012)

Σε πολλούς που έμαθαν την εκδημία από αυτή τη ζωή της γλυκύτατης Σοφίας συζ. Σπυρ. Σιακαβέλλα στο Αγρίνιο θα φαίνεται απίστευτο. Τόσο νέα, τόσο δραστήρια, τόσο ζωντανή θάλεγε κανείς πως ο Θεός θα της επιφύλασσε μακροβιότητα και μεγάλη προσφορά στην οικογένεια και την κοινωνία μας. Όμως τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και όσοι τη γνώρισαν δεν μπορούν να το πιστέψουν. Γλυκύτατος άνθρωπος, εξαίρετη σύζυγος και μητέρα, θαυμάσιο μέλος της κοινωνίας του χωριού μας, καλοσυνάτη, ήρεμη, καλόβολη, εργατική, πρόσφερε τα

καλύτερα δείγματα της ανθρωπίνης και γυναικείας υπόστασης. Θυμάμαι τη βοήθειά της - μαζί με το σύζυγό της στις γιορτές τσίπουρου και τις άλλες εκδηλώσεις της Δομνίστας. Νύφη στο χωριό και όμως καλύτερη από τις καλύτερες. Την κρατάμε στη μνήμη μας νέα και ζωντανή, άφθαρτη από το χρόνο και την πτώση του γήρατος.

Ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία στον άντρα της και τα παιδιά της. Ας είναι αιωνία η μνήμη της και ο Θεός ας την καταλέξει στους δέλτους του παραδείσου.

**Α.Δ.Σ.**

### Ιωάννης Αθ. Μακρυγιάννης (1927 - 2012)

Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά αλλά πλήρης ημερών ένας από τους πιο δραστήριους με τα κοινά του χωριού μας άνθρωπος ο Ιωάν. Αθ. Μακρυγιάννης. Γεννημένος τον καιρό του μεσοπολέμου βίωσε τη Δομνίστα της ακμής και του μόχθου αλλά και τη Δομνίστα της ερήμωσης και της παρακμής. Μεγάλες οι ιστορικές διακυμάνσεις στη ζωή του. Ο πόλεμος του '40 και η Αντίσταση, ο Εμφύλιος και η Ελλάδα της οικονομικής αλλαγής, η δικτατορία του 1967 αλλά και η Ελλάδα της Ευρώπης. Τις μνήμες και τις εμπειρίες του αυτές τις πρόσφερε ευχαρίστως σε όσους ήθελαν να μάθουν.

Ο μεγαλύτερος γιος μιας πολυμελούς οικογένειας έζησε την ταλαιπωρία της γεωργικής ζωής στο Φαντίνο αρχικά και στο χωριό ύστερα. Επιπλέον η ενασχόληση της οικογένειας με μύλους τον οδήγησε να γίνει ο κατ' εξοχήν μυλωνάς, παρωνύμιο με τον οποίο τον ήξεραν πολλοί: ο Γιάννης ο Μακρυγιάννης, ο Μυλωνάς. Εκεί από μικρό παιδί ήρθε σε άμεση επαφή με το σύνολο της κοινωνίας του χωριού αλλά και άλλων χωριών. Οι μύλοι ήταν σημεία συνάντησης αλλά και σημεία ανταλλαγής πληροφοριών και κουτσομπολιών. Η επαφή με πολύ κόσμο τον οδήγησε κατευθείαν στα κοινά του χωριού. Για πολλά χρόνια - ως το 1973 που πέθανε - τον είχε στην υπηρεσία του ο αιεμνηστος μεγάλος Πρόεδρος της Δομνίστας, ο Χαράλαμπος Παπακωνσταντίνου. Σε αυτόν έμεινε πιστός ως το θάνατό του. Πολλοί - και ευεργετηθέντες - ξέχασαν τον Πρόεδρο μετά, ο κυρ Γιάννης ποτέ. Πιστεύω ότι πεθαίνοντας έκλεισε το κεφάλαιο της Δομνίστας που είχε δική της ζωή. Η μαθητεία του κοντά στον Παπακωνσταντίνου τον οδήγησε μετά το 1974 στα κοινά του χωριού όπου για πολλά χρόνια ήταν Κοινοτικός σύμβουλος και στο διάστημα 1978-1982 Πρόεδρος της Κοινότητας. Η ενασχόλησή του αυτή τον γέμισε και χαρές αλλά και πολύ περισσότερες πίκρες. Πολύτιμες ήταν οι γνώσεις του για τα νερά και



το υδραγωγείο. Παρότι πικραμένος τα τελευταία χρόνια δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τα κοινά του χωριού. Εξάλλου σε πολλά από τα μεγάλα έργα της περιόδου Παπακωνσταντίνου είχε άμεση εμπλοκή ως εργαζόμενος της Κοινότητας.

Ήταν βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος. Το 1952 όταν ο αιεμνηστος Δημ.

Ι. Σώκος γύρισε από την εξορία ήταν ο μόνος που τόλμησε να τον υποδεχθεί και να κάνει παρέα μαζί του. Σε δύσκολους καιρούς όταν οι μισοί Έλληνες θεωρούσαν τους άλλους μισούς προδότες, τόλμησε να αφήσει στην άκρη τους πολιτικούς φανατισμούς και να λειτουργήσει σαν χωριανός, σαν γείτονας, σαν άνθρωπος. Αυτή την αίσθηση δημοκρατικότητας την κράτησε ως το τέλος της ζωής του.

Ευτύχησε να συνδέσει τη ζωή του με μία εξαιρετική γυναίκα την Κωστούλα Αρ. Τσαπραζλή και μαζί της να στήσει μια όμορφη οικογένεια με δύο κόρες και καλά εγγόνια που ήταν η χαρά του. Βοηθούσε τους πάντες όπως μπορούσε. Αξιοπρεπής και κύριος δεν παρουσιάστηκε ποτέ ατημέλητος στην πλατεία του χωριού, την αγορά, που ήταν αναπόσπαστο μέρος της ζωής του. Αυτό το καλοκαίρι - και τα επόμενα - θα είναι για πολλούς που τον αγαπούσαν και τον σέβονταν πολύ φτωγή και έρημη η πλατεία της Δομνίστας.

Προσωπικά το 1972 όταν διορίσθηκα καθηγητής στο Γυμνάσιο Δομνίστας τον βρήκα πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου. Νεαρός και άπειρος από ζωή και ανθρώπους βρήκα στο πρόσωπό του τον έμπειρο και ικανό για έργα άνθρωπο. Κάναμε πολλά στα 4 χρόνια μου εκεί. Πήρα από αυτόν πολύτιμη πείρα που μου χρησιμεύει ως τα σήμερα και γι' αυτό τον ευγνωμονώ. Το ίδιο πιστεύω θα αισθανόταν και πολλοί άλλοι οι οποίοι εύχονται ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του στον ουρανό και στη Δομνίστα - αν υπάρχει - της άλλης ζωής. Παρηγορία στους δικούς του και αιωνία η μνήμη του.

**Α. Δ. Σταμάτης**

## Οικογενειακά Δομνίστας

### 6. Οικογένεια Καραδήμα

Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

#### Συνέχεια απ' τη 2η σελ.

την Ασπασία, την Ξανθή και το Σπύρο, iii) τον Αθανάσιο, πήρε τη Βασιλική Σκούρα από το Διπλάτανο Ναυπακτίας και έχει το Σπύρο (πήρε τη Θεοδώρα Δακούλα από Κλαψί και έχει τη Βασιλική, την Άννα και τον Αθανάσιο) που μένει στις ΗΠΑ, το Χριστόφορο στις ΗΠΑ, την Ξανθή (πήρε τον Ιωάννη Πιπεράκη από την Κρήτη και έχει ένα γιο), iv) τη Γιαννούλα σύζυγο Σωκρ. Κόκκαλη από τα Σιτομενά Αιτωλνίας και έχει τον Κώστα, το Γιώργο, τη Γαρυφαλλιά, v) τον Επαμεινώνδα που πήρε την Παναγιώτα Φλέρη από Πεντάλοφο Μεσολογγίου και έχει την Ξανθή και τη Φαίδρα, vi) τον Κώστα που πήρε την Ευπραξία Μπελτουβά από Αθήνα και έχει την Ξανθή και τη Στέλλα.

4) Τον **Αθανάσιο** 1906 που έμεινε άγαμος. (Πληροφορίες από κ. Αθ. Σπ. Καραδήμα).

**Ολοκλήρωση στο επόμενο φύλλο**

#### Συμπληρώματα

##### Ν. 4. Οικογένεια Γιολδάσης

Ο Γεωργούλας Γιαννάκη Γιολδάσης πήρε σύζυγο την κόρη του Γεωργίου Λογοθέτη Καναβού από τη Λομποτινά Ναυπακτίας. Ο Γεώργιος Καναβός πέθανε το 1826 και άφησε ορφανά 3 κορίτσια, 8 ετών, 5 ετών και ένα βρέφος. Αργότερα την πρώτη, την Πέπω έκλεψε και παντρεύτηκε ο Ναυπάκτιος οπλαρχηγός Ιωάννης Φαρμάκης. Τη δεύτερη, την Ειρήνη, πήρε γυναίκα του ο Γεωργούλας Γιολδάσης. Απείχαν ηλικιακά 23 περίπου χρόνια. Έκανε μαζί της 3 κόρες και 2 γιούς.

##### Ν. 5. Οικογένεια Δημητρογιάννη

Α. ΙΙ. 3. Η Αικατερίνη που πήρε το Φώντα Λύτρα απόκτησε ένα γιό, τον Ηλία και δύο κόρες.

**Σημ.:** Για να δουν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για τις οικογένειες του χωριού σύντομα δημοσιεύω ότι υλικό έχω και ότι μου προσφέρει με τη μνήμη του ο **Αθαν. Γ. Σύρος (περιπετράς)**. Οι πληροφορίες για πρόσφατη κατάσταση των οικογενειών είναι ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν και παραλείψεις στα παλαιότερα. Όσοι τα διαβάζουν και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η εικόνα των οικογενειών τους ας με βοηθήσουν - ιδίως τα νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους. Μπορούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thanassis.stamatis@hotmail.com, είτε μέσω τηλεφώνου: 210-5028122 και 6972747064. Με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κάπου στο μέλλον να εκδώσουμε την αληθινή εικόνα των οικογενειών μας. Ευχαριστώ προκαταβολικά και συγγνώμη για πιθανά λάθη και παραλείψεις.

**Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος**

## Ειδήσεις...

## Ειδήσεις...

## Ειδήσεις...

## Ειδήσεις...

**ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ»  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ**

Το πολύπλευρο έργο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε πρόσφατα και από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Συγκεκριμένα, στις 6-5-2012, στον θαυμάσιο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Κολομβίας (Νότια Καρολίνα, Η.Π.Α.) και μετά το τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. **Δημήτριος** και ο Μητροπολίτης Ατλάντας κ.κ. **Αλέξιος** απένειμαν στον Πρόεδρο της Ένωσης κ. **Ιωάννη Πεσλή** το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου και τη σχετική τιμητική περγαμηνή τονίζοντας ταυτόχρονα το αγαθοποιό έργο της Ένωσης, το οποίο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

**ΜΑΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ  
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ**

Μάγεψαν κυριολεκτικά οι μαθητές των Γυμνασίων και του Λυκείου Καρπενησίου με το μουσικό τους πρόγραμμα που παρουσίασαν στις 13 Μαΐου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου. Η βραδιά αυτή, «γέφυρα αγάπης», όπως χαρακτηρίστηκε ήταν αφιερωμένη στα παιδικά χωριά S.O.S. Το πρόγραμμα περιλάμβανε pop, rock, έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, καθώς και τα δύο (2) θεατρικά μονόπρακτα «Οι ράμπο και η γριά» και «Ερχομαι απ' το Καρπενήσι κι έχω λύση για την κρίση». Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους καθηγητές των μαθητών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αφιλοκερδώς, βοηθούν τους μαθητές με επιπλέον μαθήματα. Τη μουσική επιμέλεια είχε και πάλι ο ακούραστος καθηγητής της Μουσικής κ. **Τάσος Ηλιόπουλος**.

**ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6-5-2012  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ**

Μεγάλος νικητής στις Βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 στο νομό μας ήταν ο κ. **Κώστας Κοντογεώργος**, ο οποίος κέρδισε την μονοεδρική της Ευρυτανίας συγκεντρώνοντας 2.640 ψήφους. Ο κ. **Κοντογεώργος** ένας από τους 37 βουλευτές της Ν.Δ. που εκλέχτηκαν για πρώτη φορά (επί συνόλου 108), ορκίστηκε ως Βουλευτής την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, ενώ την επόμενη ημέρα προκηρύχθηκαν οι νέες εκλογές για τις 17 Ιουνίου 2012.

**«ΘΕΡΙΝΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ»**

Από τις 12 Ιουλίου 2012 και κάθε Πέμπτη, 6-7 το απόγευμα θα γίνεται Κατηχητικό για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας από την Κατηχήτρια κ. **Ερασμία Πετρονικολού**.

**Νέα από την Τσεκλείστα (Σκοπιά)****Συνέχεια απ' την 1η σελ.**

Ο σεπτός μας Ιεράρχης, πλαισιωμένος από τρεις ιερείς, έδωσε ιδιαίτερο τόνο και μελωδικό ύμνο σκόρπισαν στον ευρύ χώρο του νέου ναού. Το κήρυγμά του, μεστό όπως πάντα, συγκλόνισε το εκκλησίασμα.

Εδώ πρέπει να τονισθεί και η συμβολή του πρωτοψάλτη **Χρήστου Βουλδή** που ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκλησή μας και πρόσφερε, αφιλοκερδώς, τις υπηρεσίες του. Του εκφράζουμε τις πολλές μας ευχαριστίες.

Μετά το πέρα της Θείας Λειτουργίας, κατά τα καθιερωμένα, ακολούθησε κοινό τραπέζι, με την παρουσία του Σεβασμιοτάτου μετά των ιερέων και του συνόλου, σχεδόν, των εκκλησιασθέντων χωριανών και άλλων προσκυνητών.

Μια ευχή, να βρεθούμε και του χρόνου την ημέρα αυτή στο χωριό, να τιμήσουμε τον Άγιο μας, φτάνοντας στην εκκλησία με ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

**ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Η ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΙΣΣΑ  
Κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ**

Μεγάλο κατόρθωμα αποτελεί η εκλογή μιας νέας υποψήφιας ως Βουλευτή κατά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, όπου το κόμμα που πλειοψήφισε (Νέα Δημοκρατία) εξέλεξε μόνο 108 βουλευτές. Πρόκειται για την κ. **Γεωργία Μαρτίνου**, κόρη του εφοπλιστή **Θανάση Μαρτίνου** και της **Μαρίνας**, το γένος **Στάθη Μπαρτσώκα**, από την Άμπλιανη. Με την ευκαιρία αυτή σημειώνεται ότι η μητέρα της κ. **Μαρίνα Μαρτίνου** διέθεσε ένα αρκετά σημαντικό ποσό για την συντήρηση του τέμπλου του Ιστορικού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Άμπλιανης και όχι μόνο.

**ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ 10η ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ**

Με δέκα (10) μετάλλια επέστρεψαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου από τη 10η Πανελλήνια Μαθητιάδα, που πραγματοποιήθηκε στην Πρώτη Σερρών από 11-15 Μαΐου 2012 και με τη συμμετοχή 430 μαθητών από σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο θεσμός αυτός, έχει ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τα Ολυμπιακά αγωνίσματα, μέσα στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» και την απόκτηση φιλίας μεταξύ των μελών των διαφόρων αποστολών.

Οι εκπρόσωποί μας στη φετινή Μαθητιάδα, κατέκτησαν 3 χρυσά στην άρση βαρών, ποδηλασία δρόμου και σκοποβολή, 2 ασημένια στο άλμα σε ύψος και στο τζούντο και 5 χάλκινα στην πυγμαχία (2), πάλη, τρίαθλο και ξιφασκία.

**ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ**

— Συνεχίζονται οι εργασίες στο «Σπίτι του παπά». Ήδη έχουν γίνει εργασίες για τα πλακάκια, τα οποία θα τοποθετηθούν δωρεάν από τον κ. **Δημητρογιάννη**, καθώς και οι ηλεκτρολογικές από τον **Σωτήρη Δημ. Σιώκο**, επίσης δωρεάν. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει εξ' υπαρχής οι εργασίες αυτές.

— Στις 2 Μαΐου 2012 γιορτάστηκε ο πολιούχος του χωριού μας Άγιος Αθανάσιος (ανακομιδή λειψάνων). Η θεία λειτουργία τελέστηκε από τον **π. Κωνσταντίνο Α. Μακράκη**.

— Στις 6 Μαΐου 2012 και πάλι ο **π. Κων/νος Α. Μακράκης** τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου.

— Στις 20 Μαΐου 2012 ο **π. Κωνσταντίνος Μακράκης** τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. Το κήρυγμά του, όπως πάντα, σύντομο, περιεκτικό και εμπνευσμένο...

— Δυστυχώς το εκκλησάκι μας του Αγίου Κωνσταντίνου έμεινε και πάλι φέτος αλειτούργητο στις 21 Μαΐου 2012, ημέρα της εορτής των Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιατί;

**2. ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ**

Ο χειμώνας διέκοψε τις εργασίες των δύο μεγάλων έργων που γίνονται στο χωριό μας:

α) Η διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση των 4 χιλιομέτρων στο τμήμα της οδού Δομνίστας - Τσεκλείστας και

β) Οι σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης του οικισμού.

Με τη βελτίωση του καιρού, τα μηχανήματα συνεχίζουν τα έργα διαπλάτυνσης και οριστικής διαμόρφωσης του δρόμου. Διανοίγεται σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που σε τίποτα δε θυμίζει τον παλιό. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι πραγματική απόλαυση η διαδρομή μέχρι την Τσεκλείστα.

Παράλληλα θα λιγοστέψει το χωματόδρομο για τα άλλα, πιο κάτω, χωριά. Και ας ελπίσουμε, όπως έχει σχεδιαστεί και δημοπρατηθεί, να ολοκληρωθεί με ασφαλτόστρωση ο οδικός άξονας Δομνίστας - Προυσού.

*Γιάννης Γρηγορόπουλος*

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ****ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ**

— Ο **Βασίλειος Αθαν. Νταλιάνης** και η σύζυγός του **Έφη**, το γένος **Επαμεινώνδα Φαρμάκη** απέκτησαν στις 2 Μαΐου 2012 το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

Να τους ζήσει!

**ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ**

— Η **Ελένη**, κόρη της **Μαρίας Λιάκου** και του **Σπύρου Αθ. Τσαπραζλή** και ο σύζυγός της **Γιώργος Τενές** βάπτισαν την πρωτότοκη κόρη τους στην Αθήνα. Το όνομα αυτής: **Εβελίνα**. Νονοί ο **Δημ. Σταμάτης** και η **Μαρία Παούρη**.

Να τους ζήσει.

**ΓΑΜΟΙ**

— Ένα ακόμα νέο λαμπερό ζευγάρι του χωριού μας ξεκίνησε τη ζωή του με την ευλογία του γάμου περιβαλλόμενο από απαστράπτουσα νεολαία ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Πρόκειται για την **Ελένη**, κόρη της **Μαρίας Θ. Λιάκου** και του **Σπύρου Αθ. Τσαπραζλή**, με το **Γιώργο Τενέ** από την Αθήνα. Το μυστήριο ευλόγησε ο **π. Παναγιώτης Κούκουνας**, συγγενής της νύφης, με όλη την απαιτούμενη ιεροπρέπεια. Όλοι μας θυμόμαστε τα θερμά και πατρικά λόγια που απηύθυνε στο νέο ζευγάρι στο τέλος του μυστηρίου. Κουμπάροι ήταν ο **Δημήτρης Σταμάτης** και η **Μαρία Παούρη**. Ακολούθησε τρικούβερο γλέντι σε παρακείμενο κτήμα του Τατοΐου με αθρόα συμμετοχή νεολαίας - από το χωριό μας και αλλού. Συγκινητική η παρουσία - και η ευλογία - της **κυράς Γιαννούλας Θεοδ. Λιάκου**, γιαγιάς της νύφης. Από όλους μας ευχές για ανθόσπαρτο βίο μέσα σε λιβάδια αγάπης.

**ΘΑΝΑΤΟΙ**

— Πέθανε στο Αγρίνιο όπου και αναπαύεται, στις 29 Μαΐου 2012 ο **Γεώργιος Παναγοδήμος**.

— Πέθανε και ετάφη στη Δομνίστα η **Καλλιτσα Σπ. Γρηγοροπούλου**.

— Πέθανε στον Άγιο Στέφανο Αττικής όπου και ετάφη ο **Ευθύμιος Ι. Σώκος**.

Θερμά συλλυπητήρια.

**ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ**

— Τελέστηκε τον περασμένο μήνα στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου το 40ήμερο μνημόσυνο της αιμόνηστης **Σοφίας Σπ. Σιακαβέλλα**.

— Τελέστηκε στη Δομνίστα το 40ήμερο μνημόσυνο του αιμόνηστου **Ιωάννη Μακρυγιάννη** στις 20 Μαΐου 2012.

Αιωνία η μνήμη τους!

**Βουλευτής πάλι  
ο Θανάσης Μπούρας**

Παρά τις δύσκολες πολιτικές συνθήκες ο εκ Δομνίστας έλκων τις ρίζες **Αθαν. Κων. Μπούρας** εξελέγη για μια ακόμη φορά βουλευτής της Ν.Δ. στο νομό Αττικής. Οι Μπουραίοι και οι άλλοι Ευρυτάνες επιβίωσαν αιώνες σε άγριες συνθήκες. Ο **Θανάσης** τα βγάζει ακόμα πέρα με τα θηρία της πολιτικής.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια.