



Κωδικός: 2845



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β' • Έτος 30ο
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 347
Τηλ. 210-6920004
e-mail: evrytos@domnista.gr

Ιούλιος 2011
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Το σπίτι του παπά

Εδώ και δύο χρόνια όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες του Εύρυτου και κυρίως τους Δομνιστιάνους ξεκίνησε μια προσπάθεια για να κτίσουμε ένα σπίτι όπου θα διαμένει ο εκάστοτε ιερέας της ενορίας. Αρχισε η συγκέντρωση χρημάτων μέσω δωρεών, για το σκοπό αυτό και έγιναν τα σχέδια με την έγκριση του μητροπολίτη μας. Το συνολικό ύψος της δαπάνης θα ξεπερνούσε τα 100.000 - 120.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό το 2008 με τα τότε οικονομικά δεδομένα φαινόταν αντιμετωπίσιμο. Μετά όμως την τελευταία οικονομική λαίλαπα είδαμε όλοι μας τα οικογενειακά μας εισοδήματα να καταρρέουν μαζί με τη σχεδόν χρεωκοπία του κράτους. Σε αυτές τις συνθήκες κόψαμε κάπως τις προσπάθειες για συγκέντρωση χρημάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που τον τελευταίο καιρό δεν γράφτηκε τίποτα σχετικό με το θέμα. Όμως ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε. Αυτή τη στιγμή

είναι στην κυριότητα της ενορίας το σπίτι της αείμνηστης **Ευανθίας Συροκώστα** που βρίσκεται πάνω από το νέο ιατρείο και σε εξαιρετική θέση. Το σπίτι βέβαια είναι παλιό και σε άθλια κατάσταση. Μπορούμε όμως με τα λίγα χρήματα του εράνου και με τις νέες προσφορές σε χρήματα, οικοδομικά υλικά και προσωπική εργασία να το συμμαζέψουμε. Ήδη η ενοριακή επιτροπή ζήτησε από τον τ. Δήμαρχο Δομνίστας Γιάννη Σταμάτη ένα σχέδιο διαρρύθμισης και εργασιών. Με βάση αυτό θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.

Μπορούμε να αλλάξουμε π.χ. μια πόρτα ή ένα παράθυρο, να αλλάξει η στέγη, να γίνει μπάνιο, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δάπεδα κ.λ.π. Τα λίγα χρήματα που έχουμε (περίπου 17.000 ευρώ από τον έρανο) και οι υποσχέσεις για υλικά π.χ. **Α/φοί Δ. Γιολδάση** για ξυλεία στέγης ή για προσωπική εργασία ή για προσφορά υλικών μας κάνουν να είμαστε αισιό-

δοξοι και να ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχει γίνει κατοικήσιμο.

Για τις προσφορές και την πορεία των εργασιών θα υπάρχει τακτική ενημέρωση των χωριανών μας. Πιστεύουμε ότι η λύση που δόθηκε ήταν η καλύτερη. Μαζεμένα ποσά 40 και 50.000 ευρώ για θεμέλια καιτσιμέντα νέας οικοδομής δύσκολα θα εξασφαλιζαμε με τις δεδομένες άθλιες οικονομικές συνθήκες όλων μας. Μικροποσά όμως για τμήματα του σπιτιού είναι εύκολα να βρεθούν λ.χ. 2.000 ή 3.000 ευρώ για πορτοπαράθυρα ή μια λεκάνη μπάνιου ή ένα πιπτήρα ή 20 τ.μ. πλακάκια κ.λ.π.

Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στη θετική εξέλιξη του σπιτιού, τους Δομνιστιάνους που σέβονται, τιμούν και βοηθούν τον Άγιο Αθανάσιο και την ενορία μας καθώς και το μητροπολίτη μας κ.κ. **Νικόλαο** ο οποίος μας στηρίζει πνευματικά και ηθικά.

Η Ενοριακή Επιτροπή

Μια ψυχή, ένας παλμός και μια καρδιά!

Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες: «Μια ψυχή, ένας παλμός και μια καρδιά!»
Ενωμένοι όλοι μαζί και πάντα, με αγάπη και δικαιοσύνη.
Μια δύναμη και μια επιθυμία:
Την Πίστη μας και την Πατριδα μας!
Μακριά από κομματικούς φανατισμούς...
προσωπικά ή ξένα συμφέροντα που μας τσάκισαν και μας διέλυσαν από παλιά μέχρι σήμερα!

Εμπρός λοιπόν,
«Μια ψυχή, ένας παλμός και μια καρδιά,
όλοι ενός πατέρα είμαστε παιδιά»

*Από τον ύμνο της Χ.Ε.Ε.Ν.
Βράχος*

Έργα υποδομής στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώθηκε πρόσφατα η κατασκευή έργων υποδομής συνολικής δαπάνης 30.000 ΕΥΡΩ, με τον Φ.Π.Α. και με χρηματοδότηση από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Ο σχετικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα Γραφεία του Δήμου Καρπενησίου.

Ο υγειονομικός έλεγχος των νερών μας

Παρά το σχετικό προφορικό και γραπτό αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας για έλεγχο των πηγών που τροφοδοτούν το υδραγωγείο μας, ακόμα οι αρμόδιοι φορείς δεν ευαισθητοποιήθηκαν, παρά του ότι πέρασε ένα δίμηνο, περίπου, ενώ το καλοκαίρι, σχεδόν, πέρασε.

Πάντως τονίζεται ότι εφέτος, λόγω του εμπλουτισμού του υδραγωγείου μας και από άλλες πηγές, αλλά και λόγω της κατασκευής βοηθητικής δεξαμενής προ διέτιας, περίπου, υπάρχει άφθονο νερό.

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δομνίστα, 20 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας - Ευρυτανίας σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του, σας **καλεί** σε τακτική Γενική Συνέλευση στις **11 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 το βράδυ**, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας (παλαιό Γυμνάσιο), με τα παρακάτω θέματα:

- 1.- Εκλογή προεδρείου
- 2.- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- 3.- Οικονομικός απολογισμός - Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
- 4.- Προτάσεις - Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 14-8-2011, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η συμμετοχή ΟΛΩΝ των μελών του Συλλόγου μας στην παραπάνω Γενική μας Συνέλευση κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι γιατροί της περιοχής μας στην Εθνική Αντίσταση

Εισηγητής: *Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος*

Πριν από την Εθνική Αντίσταση 1941-44 ο ελληνικός λαός βίωσε και άλλες πολλές προγενέστερες αντιστάσεις ενάντια σε ποικίλους εισβολείς και κατακτητές. Η πιο χαρακτηριστική, που έχει μείνει έντονα χαραγμένη στη μνήμη μας, είναι εκείνη των αρματολών και κλεφτών ενάντια στην οθωμανική κατάκτηση των 400 και πλέον ετών. Στηριγμένοι μάλλον στην ψυχή τους και τις ιδιόμορφες φυσικές δυνατότητες των ορεινών όγκων παρά στα όπλα και τις υλικές προϋποθέσεις οι πρόγονοί μας εκδήλωναν όποτε και όπου μπορούσαν το πνεύμα της αντίστασης. Στις ένοπλες συγκρούσεις αναμφίβολα υπήρχαν οι συνέπειες: νεκροί, τραυματίες, αιχμάλωτοι. Και οι μεν νεκροί περνούσαν στην αθανασία με μόνο αίτημα το θάψιμο στη γη:

«παιδιά μου, μη μαφήνετε στον έρημο τον τόπο. Για πάρτε με και σύρτε με ψηλά στην κρύα θρύση, και θγάλετε τα χαντζάρια σας, φκιάστε μ' ωριό κιούρι. Νάναι πλατύ για τάρματα, μακρύ για το κοντάρι».

Οι τραυματίες είχαν χειρότερη μοίρα. Ή έπεφταν στα χέρια του εχθρού με φρικτό άμεσο ή έμμεσο τέλος ή βασανίζονταν από τις πληγές εφόρου ζωής, αν βέβαια δεν πέθαιναν με επώδυνο τρόπο. Για τους αιχμαλώτους δεν μιλώ. Η επιλογή ήταν αλλαξοπιστία ή θάνατος, δηλαδή έμμεσος ή άμεσος θάνατος.

Το ίδιο συνέβαινε και στην επανάσταση του 1821. Ξένοι φιλέλληνες που ήρθαν, είτε από ιδεαλισμό είτε από ιδιοτέλεια και καιροσκοπισμό, να βρεθούν δίπλα στους Έλληνες είδαν τη συγκλονιστική κατάσταση και από άποψη ιατρικής κάλυψης των πολεμιστών και του λαού. Ελάχιστα έως ανύπαρκτοι οι επιστήμονες ιατροί, αρκετοί οι εμπειρικοί και πλήθος οι κομπογιαννίτες και οι αγύρτες. Φυσικά υπήρχε και το λαδάκι από το καντήλι του αγίου, η ευχή του ιερέως και το κυριότερο η φύση, που επέλεγε ποιος και πόσο θα ζήσει. Γι' αυτό και πριν τη μάχη η μόνιμη ευχή ήταν **«καλό θόλι»**, δηλαδή πλήγμα με άμεσο θάνατο. Ιδίως τραύματα στην κοιλιά και σπάσιμο οστών οδηγούσαν με επώδυνες φάσεις στο μοιραίο. **«Καλό θόλι»**, λοιπόν και άμεσος θάνατος.

Μνημονεύω αυτό το σχετικό πρόσφατο παρελθόν διότι και στα 1942 στην ορεινή Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν και πολύ διαφορετικά τουλάχιστον για τους φτωχούς και τέτοιοι ήταν σχεδόν όλοι. Οργανωμένη ιατρική πρόνοια δεν υπήρχε και η φυσική επιλογή έκανε θραύση. Όποιο και αν ρωτήσεις από τους παλιούς κατοίκους των χωριών θα σου απαντήσουν 8-10

γέννες σε μια γυναίκα και επιζώντα πολύ λιγότερα παιδιά. Χώρια το πλήθος των γυναικών που πέθαιναν στον τοκετό. Όσο για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους εκεί η φύση ξεκαθάριζε χωρίς χρονοτριβή. Οι άνθρωποι ιδίως της περιοχής μας με τις ετήσιες μετακινήσεις στους κάμπους από το βουνό και το αντίστροφο φθινόπωρο και άνοιξη, υφίσταντο ένα τεστ φυσικής επιβίωσης. Φανταστείτε Νοέμβριο με τις άφθονες βροχές και τα χιόνια να προσθέσουμε και την ελονοσία να οδοιπορούν 5-6 μέρες ως τα έλη των εκβολών του Ευήνου και του Αχελώου. Όποιος δεν άντεχε άφηνε τα κόκκαλά του στο δρόμο. Στη μεγάλη ανηφόρα από τον Ευήνο προς το χάνι του Λιόλιου, πλήθος ήταν οι ντόπιοι που γεννήθηκαν πρόωρα. Πόσοι επέζησαν γύρω από τη λίγη φωτιά στο χάνι του Λιόλιου ας μην το συζητάμε. Παιδιά και ηλικιωμένοι είχαν την ίδια μοίρα ενίοτε, ως τα πλέον αδύναμα μέλη των ομάδων. Σε αυτά να προσθέσουμε και την ελονοσία που κουβαλούσαν από τους κάμπους όσοι είχαν την απρονοησία να μην φύγουν γρήγορα από 'κει την άνοιξη πριν φανούν τα κουνούπια. Εξασφάλιζαν τότε όλο το επόμενο καλοκαίρι και φθινόπωρο περιοδικές εξάρσεις της ελονοσίας με μεγάλο πυρετό, τις θέρμες όπως τις έλεγαν. Το κινίνο ήταν το μόνο φάρμακο αλλά που να βρεθεί και ποιος νάχει τα χρήματα να το αγοράσει; Δεν μιλώ για πείνα ή άλλες κακουχίες. Και ποιοι γιατροί; Αν εξαιρέσουμε τους πρακτικούς που δεν έλειψαν ποτέ, προπολεμικά υπήρχε ένας ικανοποιητικός αριθμός γιατρών μόνο στα κεφαλοχώρια. Βέβαια ήταν ιδιώτες και έπρεπε να αμειφθούν αδρά, με τα μέτρα της εποχής.

Όταν ήρθε η εχθρική κατοχή μέσα στα άλλα που χειροτέρεψαν ήταν και η υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού. Η εύρεση φαρμάκων δυσκόλεψε δραματικά. Οι αρχές κατοχής, όπως είναι νοητό, αδιαφορούσαν πλήρως. Καλύτερα να λιγότευαν οι Έλληνες από πείνα και αρρώστιες παρά να ξόδευαν τις σφαίρες τους για να τους τουφεκίζουν. Το ελληνικό κατοχικό κράτος επίσης δεν είχε την πολυτέλεια να ασχοληθεί και με αυτό το ζήτημα. **Ίσχυε λοιπόν το «ο δυνάμενος σώζειν εαυτὸν σωθήτω».** Και ήρθε η αντίσταση. Τα βουνά γέμισαν αντάρτες που μέσα στα άλλα ήθελαν και την ιατρική υποστήριξη. Υπήρχαν τραυματίες από μάχες και ασθενείς από τις κακουχίες. Συν ο τοπικός πληθυσμός που έδινε και αυτός τον υποστηρικτικό αγώνα στην αντίσταση.

Το πρόβλημα έλυσε η στράτευση στην αντίσταση πολλών γιατρών. Φυ-

σιολογικό θάλαγε κανείς. Δεν είναι και τόσο αν σκεφτούμε πως οι γιατροί είχαν προνομιακή θέση μέσα στην κοινωνία. Ήταν πολύτιμοι. Θα πέθαιναν τελευταίοι από πείνα ή από αρρώστιες αφού αυτοί ήταν η ελπίδα για να ζήσουν οι υπόλοιποι. Ας μην ξεχνάμε το πλήθος παραδειγμάτων κατακτητών που πέρασαν εν στόματι μαχαίρας όλους τους ηττημένους πλην ιατρών. Τους χρειάζονταν για τη σωτηρία και του δικού τους σαρκίου. Παρόλα αυτά υπήρξαν γενναίοι άνθρωποι και επιστήμονες, καλοί Έλληνες και πατριώτες γιατροί που στρατεύτηκαν στις γραμμές της αντίστασης και πολέμησαν με το δικό τους τρόπο τον κατακτητή. Είναι πάρα πολλοί σε όλη τη χώρα.

Εγώ θα μιλήσω για εκείνους οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή μας και έδρασαν εδώ. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για τους γιατρούς Γεώργιο Τσοούκαλο από τον Τέρνο ή Μεσοκώμη, Κων. Φούρα από το Νεχώρι Ναυπακτίας και Βασ. Υφαντή από τη Σινίστα ή Κυδωνιά Ναυπακτίας.

Ο Γεώργιος Τσοούκαλος γεννήθηκε στη Μεσοκώμη ή Τέρνο το 1911. Φοίτησε εκεί στο δημοτικό σχολείο με δάσκαλο τον **Παπα-Ζάβρα**, ένα δυναμικό ιερωμένο που σημάδεψε με τη δράση του την ιστορία του χωριού του κατά το α' μισό του 20ου αι. Φιλελεύθερος και φανατικός οπαδός του Ελ. Βενιζέλου υπήρξε απόλυτα δημοκρατικός και αντιμοναρχικός. Αυτό του στοίχισε και διώξεις ιδίως κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Ο **Παπα-Ζάβρας** όμως ούτε και τότε το έβαλε κάτω. Αυτές οι ιδεολογικές του τοποθετήσεις καθώς επίσης και πολλών συγχωριανών του φαίνεται ότι επηρέασαν το νεαρό μαθητή. Και λέω νεαρό, πολύ νεαρό, γιατί τον δέχτηκε στο δημοτικό σχολείο δύο χρόνια νωρίτερα από τη νόμιμη ηλικία. Έτσι στις σχολικές βαθμίδες που ακολούθησαν βρέθηκε ο **Γ. Τσοούκαλος** με τους γεννημένους το 1909. Μετά το δημοτικό πήγε στο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Ήταν ευφυέστατος - και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο δάσκαλος τον έκανε δεκτό νωρίτερα στο σχολείο - και ο πατέρας του που είχε πάει στην Αμερική μετανάστης διέθετε τα οικονομικά μέσα να τον σπουδάσει.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Καρπενησίου το 1928. Υπάρχει η φωτογραφία των αποφοίτων εκείνης της χρονιάς και ανάμεσά τους ο **Γεώργιος Τσοούκαλος**, ο **Κων. Κοντορλής** από τη **Δομνίστα**, ο **δάσκαλος Παπανικολάου** από το **Κρίκελλο**, ο **Μπακόλας**, ο **Θαν. Ελεφάντης**, ο **Θάνος** και άλλοι.

Συνέχισε με σπουδές στο πανεπιστήμιο. Το 1934 ήταν πλέον γιατρός και κάπου σε αυτό το χρονικό σημείο εγκαταστάθηκε ως κοινοτικός γιατρός στο Κρίκελλο όπου έμεινε για περίπου 10 χρόνια. Το Κρίκελλο την εποχή εκείνη, όπως και τα λοιπά χωριά της περιοχής και η Ευρυτανία στο σύνολό της, ήκμαζε πληθυσμιακά. Είχε τα καλοκαίρια πάνω από 1.000 κατοίκους. Το χειμώνα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πληθυσμού μετεκινείτο στα χειμαδιά. Στην κοινωνία του χωριού, κατά βάση συντηρητική, υπήρχαν ορισμένα πρόσωπα, με πρώτο το δάσκαλο **Βασ. Παπανικολάου**, που ανήκαν ιδεολογικά στο δημοκρατικό και αντιμοναρχικό χώρο. Ήταν μόλις 23-24 ετών όταν πήγε στο Κρίκελλο. Για να δείχνει κάπως μεγαλύτερος και πιο σοβαρός φόρεσε γυαλιά με απλό τζάμι. Στις πολιτικές του τοποθετήσεις, όπως προαναφέρθηκε ήταν δημοκρατικός. Η δικτατορία του Μεταξά το 1936 ήταν τραυματική εμπειρία και όξυνε έτσι περαιτέρω τα αντιδικτατορικά του αισθήματα. Πιστεύω ότι έτσι αντιμετώπισαν το Μεταξά όλοι οι Βενιζελικοί καθώς και οι διανοούμενοι και οι επιστήμονες που σίγουρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν έρθει σε επαφή με νέες ιδέες όπως οι μαρξιστικές.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Δωρεά στον Αγ. Αθανάσιο

Τοποθετήθηκαν πίσω από την Αγία Τράπεζα τρεις βάσεις μεταλλικές αξίας 180,00€. Σημειώνεται ότι τα 80,00€ για την αγορά τους προσφέρθηκαν από τον κ. **Παναγιώτη Αθ. Μακρουγιάννη**, ο οποίος τα μετέφερε από το Αγρίνιο στη Δομνίστα.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόδοου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Δομνίστα Ευρυτανίας
Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Δαβάνη 13 Αμπελόκηποι 11526
Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης:

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος
ΣΥΝΑΡΟΜΕΣ

Μέλη του Συλλόγου 0,30€
Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες:
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzli@otenet.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗ ΣΩΚΟΥ

Η **Μαρία** και ο **Σωτήρης Σώκος** εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους συγχωριανούς μας που τους προτίμησαν για την διάθεση εξ' ολοκλήρου της ντόπιας παραγωγής του μελιού τους (ελάτης). Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι το μέλι τους το διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι, σε συσκευασίες με ετικέτα, που περιέχει πλήρη στοιχεία και ταινία ασφαλείας. Ενημερώνουν, τέλος, ότι δεν πρέπει οι καταναλωτές να προμηθεύονται μέλι ή άλλα προϊόντα, χωρίς να υπάρχει ετικέτα παραγωγού ή συσκευαστή.

Δωρεά στο Μουσείο μας

Ο **ιερέας π. Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου** έκανε δωρεά στο λαογραφικό μουσείο μας **μία στολή γυναικεία της αείμνηστης γιαγιάς του Σπυριδούλας Νικ. Παπαδημητρίου**. Πρόκειται για πλήρη γυναικεία στολή σε αρκετά καλή κατάσταση, σίγουρα προπολεμικής περιόδου. Επίσης ο ίδιος έκανε δωρεά και **έναν τρουβά με φούντες**.

Ιούλιος 2011

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Με τη συμμετοχή πολλών συγχωριανών μας τιμήθηκε κι εφέτος η χάρη της Αγίας Παρασκευής Μαρίνου, στη μνήμη της στις 26 Ιουλίου. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο π. **Ματθαίος**, ενώ στο ψαλτήρι ήταν ο πρωτοψάλτης κ. **Κωνσταντίνος (Τάκης) Σύρρος**. Μέσα στη μαγευτική φύση η γλυκύτατη ψαλμωδία ιερέα και ψάλτη ήταν κάτι το υπέροχο και μοναδικό.... Όλοι οι προσκυνητές ήταν άκρως προσηλωμένοι και καθηλωμένοι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο που δεν ήθελαν να τελειώσει...

Σημειώνεται ότι πολλοί συγχωριανοί μας προσκύνησαν στην Αγία Παρασκευή Στάβλων, λόγω της κακής βατότητας του δρόμου προς Μαρίνου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου τελέστηκε από τον π. **Ματθαίο Καλαμπαλίκη** στις 27 Ιουλίου 2011 στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ημέρα εορτής του Αγίου Παντελεήμονα. Έτσι πολλοί συγχωριανοί μας βρήκαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων με μια υπέροχη βόλτα στο μαγευτικό αυτό εξωκκλήσι του χωριού μας, απολαμβάνοντας για μια ακόμα φορά το συνδυασμό φύσης και υπέροχης ψαλμωδίας από ιερέα (π. **Ματθαίο**) και ψάλτη (κ. **Τάκη Σύρρο**).

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος πολλοί ομογενείς μας, κυρίως από την Αμερική και Καναδά, άρχισαν να καταφθάνουν στο χωριό μας. Έτσι μέχρι τώρα (τέλη Ιουλίου) ήρθαν στη Δομνίστα η **Χρυσούλα Μακρυγιάννη, το γένος Σώκου με το σύζυγό της Γιώργο Δούρο** (έμειναν από το Πάσχα μέχρι τον Ιούλιο), η **Σπυριδούλα Δημ. Λιάκου, ο Γεράσιμος (Μάκης) Κων. Μακρυγιάννης, ο Σπύρος Κ. Σταθονίκος και η σύζυγός του**, ενώ σύντομα αναμένονται και άλλοι. Πάντως, εφέτος, αισθητή είναι η απουσία της κ. **Μαρίας Σιακαθέλλα, το γένος Ιωάννη Σιδερά**.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ

Τελείωσαν οι εργασίες αντικατάστασης της στέγης του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα του χωριού μας, έργο το οποίο είχε προγραμματιστεί και είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του τ. Δήμου Δομνίστας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας προβλέπονται και άλλες εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου. Σημειώνεται ότι ο Τουριστικός Ξενώνας Δομνίστας είναι ο μοναδικός στο Δήμο μας Κοινοτικός Ξενώνας που λειτουργεί με ετήσιο μίσθωμα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Και πάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου εντυπωσίασε με το **3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών** που διοργάνωσε στις **15 και 16 Ιουλίου 2011** στο Αμφιθέατρο της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου. Ήταν ένα απολαυστικό ταξίδι στην παράδοση με χορούς από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας και από ξεχασμένες πατρίδες. Οι χορευτές εντυπωσίασαν, για μια ακόμα φορά, με τους χορούς τους οποίους παρουσίασαν με την καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων του Συλλόγου κ. **Λάμπρου Αζακά** και της κ. **Γεωργίας Μανέλα**.

Τα οικονομικά της ενορίας Αγίου Αθανασίου Δομνίστας

Επειδή διαρκώς απευθυνόμαστε στους Δομνιστιάνους για ενίσχυση της ενορίας καλό θα είναι να γνωρίζουμε πως λειτουργούν τα οικονομικά της. Κάθε ενοριακός ναός π.χ. ο Άγιος Αθανάσιος Δομνίστας λειτουργεί ως ανεξάρτητη οικονομική μονάδα. Ελέγχεται για το σωστό τρόπο λειτουργίας από το Μητροπολίτη, στην περίπτωση μας από το Σεβασμιώτατο Καρπενησίου κ.κ. **Νικόλαο**.

Το κτίσιμο, ο εξοπλισμός, η συντήρηση και η λειτουργία ενός ναού εξαρτώνται από τους κατοίκους της ενορίας. Το κράτος, τα τελευταία χρόνια, πληρώνει μόνο τους ιερείς.

Έσοδα του Ιερού Ναού:

α) Από το κερι που ανάβουμε κάθε Κυριακή. Τα κεριά αγοράζονται αλλά έχουν μικρό κόστος και οι πιστοί συνήθως αντί για 5 ή 10 λεπτά που κάνει το κερι αφήνουν περισσότερα.

β) Από το δίσκο που περιφέρεται είτε τακτικά είτε σε μεγάλες γιορτές.

γ) Από δωρεές πιστών σε χρήματα.

δ) Από την περιουσία του αν έχει π.χ. χωράφια ή σπίτια. Στην περίπτωσή μας δεν υπάρχουν τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

Έξοδα του Ιερού Ναού:

α) Έξοδα για συντήρηση του ίδιου ναού, π.χ. βαψίματα ή των εξωκκλησίων.

β) Αγορά ή επισκευή σκευών και επίπλων.

γ) Ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση.

δ) Ένα μικρό ποσό κάθε τρίμηνο για την λειτουργία της μητρόπολης και των ιδρυμάτων της π.χ. φιλόπρωχα ταμεία.

ε) Μισθός νεωκόρου - εμείς δεν έχουμε τώρα.

στ) Μισθός ψάλτη - εμείς δεν πληρώνουμε παρά μόνο το ταξί που τον φέρνει από το Καρπενήσι.

ζ) Ενοίκιο σπιτιού και ίσως διατροφή του ιερέα που καλύπτει ανάγκες μας.

η) Πετρέλαιο για θέρμανση από Νοέμβριο ως Απρίλιο.

Πόσα είναι τα αληθινά μας έσοδα;

Αν υπολογίσουμε ότι από τις 50 περίπου Κυριακές του χρόνου τώρα που δεν έχουμε δικό μας παπά η εκκλησία λειτουργεί γύρω στις 15 κα-

ταλαβίνουμε ότι τα έσοδα μειώνονται. Αν προσθέσουμε και άλλες τόσες γιορτές και μάλιστα σε ένα χωριό με λίγους κατοίκους από Σεπτέμβριο ως Ιούνιο καταλαβαίνουμε ότι τα έσοδα είναι ελάχιστα. Για μνημόσυνα, κηδείες, βαπτίσεις κ.λ.π. η ενορία δέχεται ότι προαιρούνται οι πιστοί, δηλαδή πολύ λίγα ή και τίποτα. Υπάρχει και ο δίσκος που περιάγεται ελάχιστες φορές γιατί συνήθως το εκκλησίασμα είναι ελάχιστο. Ορισμένοι δυσφορούν για το δίσκο, που έχει το νόημα έκτακτης ανάγκης, και ίσως έχουν δίκιο.

Μας προβληματίζει και μας. Νιώθουμε ζητιάνοι όταν κρατάμε μπροστά στον κάθε πιστό το δίσκο. Το αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Αλλά η ανάγκη κάποτε μας κάνει να αφήσουμε τη ντροπή και να γίνουμε ζητιάνοι όχι για μας αλλά για ένα κοινό ίδρυμα που είναι ο ενοριακός ναός μας. Τέλος έσοδα υπάρχουν από δωρεές αλλά αυτές δεν είναι σταθερές.

Ποια είναι τα ανελαστικά έξοδα;

α) ΔΕΗ, ΟΤΕ και νερό

β) Πετρέλαιο θέρμανσης

γ) Εισιτήρια ψάλτη

δ) Ενοίκιο για ιερέα

Πόσα μπορεί να είναι στο χρόνο; Περίπου στις 4.000-5.000 ευρώ.

Παρά την κατάσταση αυτή η ενοριακή επιτροπή καταφέρνει να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποιες επισκευές και να έχει σε αξιοπρεπή κατάσταση το ναό και τα εξωκλήσια. Το σπίτι του παπά που διαμορφώνεται ήδη και αυτό χρηματοδοτείται από το πεντάλεπτο της χήρας και του ορφανού, από το υστέρημα σε χρήμα αλλά και από το πλεόνασμα της καρδιάς των πιστών.

Σε όσα γράφτηκαν πιο πάνω υπάρχει μία απόλυτη προϋπόθεση: να υπάρχει διαφάνεια και τίμια διαχείριση. Χωρίς αυτή όλα τα άλλα είναι μηδενικά και άχρηστα λόγια. Η υπάρχουσα ενοριακή επιτροπή -όπως και οι προηγούμενες τουλάχιστον στο χωριό μας- πιστεύει ότι είναι τίμια.

Σε επόμενα φύλλα θα δοθούν περισσότερα λεπτομερειακά οικονομικά στοιχεία.

A.Δ.Σ.

Το χωριό είναι η μήτρα του λαϊκού μας πολιτισμού

Του Αριστείδη Χρ. Πετρόπουλου (Σκαρμτσιώτη)

Χωριό και βουνό αγκαλιάστηκαν, ζυμώθηκαν, έγιναν ένα, όπως λέει ο Μακρυγιάννης. Ο Ρήγας Φεραίος έσπειρε το σπόρο της λευτεριάς, τον πότισε με αίμα και βλάστησε και θέριψε και πλήθυνε η ζύμη της λευτεριάς. Πρώτη μας πατρίδα αποκαλεί το χωριό μας και γίγαντες της γης τα βουνά μας ο Παλαμάς και «**δόξα έχει η μαύρη πέτρα τους και το ξερό χορτάρι**», λέει ο Σολωμός.

Αυτά τα απόρρητα βουνά που στέριωσε η μάνα φύση φιλοξένησαν την κλεφτουριά κι έγιναν φρούρια οι βράχοι αυτοί και ξερονούσαν φωτιά και σίδερο κι έγιναν Ακρόπολη της λευτεριάς, έφεραν τη λευτεριά. **Αυτά τα βουνά και χωριά κρατήθηκαν σαν κιβωτός της Ρωμιούσνης (της Ρωμιούσνης που θα χαθεί όταν χαθεί ο κόσμος όλος)**. Η ζωή του χωριού ήταν αρμονική και ήταν αρμονική γιατί το πρώτο κύτταρο της κοινότητας δεν το σμίλεψαν νομικοί θεσμοί και νομοθέτες, το σμίλεψε ο ίδιος ο λαός με τα ήθη και τα έθιμά του, τα βιώματα και την παράδοση και σμίλεψε ο ίδιος λαός το λαϊκό μας πολιτισμό.

Σεβάστηκε την παράδοση ο λαός μας, γιατί παράδοση δεν είναι κάτι το κατεψυγμένο, κάτι το μουσειακό, είναι ζωή επαναλαμβανόμενη πείρα, είναι ο καλύτερος πλοηγός της ζωής... **παράδοση είναι κάτι που ζει και ανανεώνεται, γίνεται παρόν, γίνεται συνείδηση, είναι αείρονη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, είναι η σύζευξη του χθες με το σήμερα και φωτίζει την πορεία του αύριο και την ελπίδα του αύριο**. Σήμερα η λυχνία εκείνη της αρ-

μονικής ζωής του χωριού σβήνει και σιγά – σιγά σβήνει και το χωριό, ερημώνει και θρηνεί τον αφανισμό του. Και μεις τι κάνουμε; Εμείς αντί να ανεβούμε στους ώμους των προγόνων μας να ατενίσουμε πιο καθαρά το μέλλον προσβληθήκαμε από αντιπαραδοσιακό ιό και κινδυνεύουμε να χάσουμε την ταυτότητά μας και την προσωπικότητά μας, κινδυνεύουμε, όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης «**να χαθούμε σούμποτοι και παραθώρα**».

Στο χωριό χτυπάει πάντοτε και ανέκαθεν πιο καλά η καρδιά της Ελλάδας, γιατί ήταν πάντα πηγή ακένωτη, ήταν η αιμοδοσία της φυλής μας.

Πού είναι σήμερα εκείνη η αλληλεγγύη, η αγάπη του χωριού που ο καθένας χαιρόταν στη χαρά του άλλου και λυπόταν στη λύπη του άλλου. Πού είναι οι γέροντες που θυσιάζονταν για το καλό του χωριού, για το κοινό συμφέρον. Αναθυμώμαστε το χωριό, το πατρικό σπίτι, το ναό της οικογένειας, την κιβωτό μας και συνεγείρεται ο ψυχικός μας κόσμος. Σήμερα χωριά, βουνά, βλαχοκονάκια ρήμαξαν, κλείσαν οι στράτες και η καρδιά του χωριού χτυπάει άτονα και υποθερμικά, χορτάρισαν οι αυλές και φύτρωσαν αγριολούλουδα ποτισμένα με το νερό της λύπης. Και μεις, χωριό μας, που σε σένα πρωτοείδαμε το φως της ζωής και ζήσαμε μαζί, σήμερα σ' ατενίζουμε με βρεγμένα τα μάτια από το δάκρυ της νοσταλγίας και του πόνου της καρδιάς. **Το σπίτι στο χωριό είναι το λιμάνι που οδηγούν όλοι οι ούριοι άνεμοι, είναι το λιμάνι της ψυχικής γαλήνης.**

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Άρχισε από 11 Ιουλίου 2011 η παροχή «Γευμάτων Αγάπης» από το Δήμο Καρπενησίου με σκοπό την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του Δήμου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία του Δήμου με τη Διεύθυνση Πρόνοιας και το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα Γεύματα αυτά θα παρέχονται στον παλαιό παιδικό σταθμό Καρπενησίου, όπου στεγάζεται το ΚΔΑΠ, καθημερινά και κατά τις ώρες 12.00 – 14.00'. Οι επιθυμούντες να συνδράμουν στο κοινωνικό αυτό έργο του Δήμου Καρπενησίου μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ως ιστορική χαρακτηρίστηκε από πολλούς η υπ' αριθ. 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία – που αφορά την κατασκευή δύο (2) μεγάλων αιολικών πάρκων στα Αγραφιώτικα βουνά, συνολικής ισχύος 96 MW. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των 130.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 30.000.000 θα διατεθούν στην περιοχή. Σημειώνεται ότι κατά την τριετή διάρκεια των εργασιών θα απασχοληθούν 70, περίπου ντόπιοι εργάτες. Τα έσοδα του Δήμου Αγράφων θα είναι 600.000 ΕΥΡΩ το χρόνο (για 20 χρόνια), προερχόμενα από αντισταθμιστικά οφέλη, που αντιστοιχούν στο 3%.

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Καρπενησίου το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις «Γιορτές Δάσους», οι οποίες ξεκίνησαν στις 21 Ιουλίου 2011 με συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στην κεντρική πλατεία του Καρπενησίου και θα ολοκληρωθούν στις 29 Αυγούστου 2011 στον Τόρνο με παραδοσιακό γλέντι. Πρόκειται για ένα πλουσιότατο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει, κυρίως, διάφορες μουσικές εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου. Στη Δομνίστα προβλέπεται παράσταση κουκλοθέατρου στην πλατεία, στις 12 Αυγούστου 2011 και την ίδια ημέρα συναυλία στον χώρο του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το 144 Στρατολογικό Γραφείο Καρπενησίου είναι και αυτό θύμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και του «Καλλικράτη». Δημοσιοποιήθηκε ήδη η απόφαση της Κυβέρνησης να συνενωθούν τα υπάρχοντα σήμερα 57 Στρατολογικά Γραφεία, που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των νομών της Χώρας μας, στις 18 σύγχρονες περιφερειακές στρατολογικές υπηρεσίες, με πλήρη μηχανογραφική υποδομή. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται ταχύτατα μέσω των κατά τόπους ΚΕΠ. Η νέα Στρατολογική Υπηρεσία της Στερεάς Ελλάδας θα εδρεύει στη Λαμία (εγκαταστάσεις στρατοπέδου «Τσαλτάκη») και θα υπαχθούν σε αυτή τα Στρατολογικά Γραφεία Καρπενησίου, Λιβαδειάς, Άμφισσας, Χαλκίδας και, φυσικά, της Λαμίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου με σχετική ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών ή σε απόσταση μέχρι

100 μέτρα από αυτές, είναι υποχρεωμένοι για τον καθαρισμό τους από τα ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα. Με την ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στα δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Το Μουσείο Τσάτσου, που, όπως είναι γνωστό, στεγάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου με απόφαση του Δήμου Καρπενησίου μεταφέρεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας και τα εκθέματα θα φιλοξενηθούν στο εκεί διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο διαμορφώνεται, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού στις 17 Ιουλίου 2011, ημέρα Κυριακή. Η τελετή περιλάμβανε αγιασμό του Μουσείου από τον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο, καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Μικροχωριτών κ. Γιάννη Αρώνη, ομιλία της κ. Αιμιλίας Κουτσούκη, Προέδρου της Επιτροπής του Μουσείου, με θέμα «Το ιστορικό του Μουσείου», εισήγηση σχετική με τα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία του Μικρού Χωριού από το 1455 από τον ιστορικό ερευνητή κ. Ανάργυρο – Γιάννη Μαυρομύτη, προβολή της βιντεοταινίας «Το Μικρό Χωριό στην ιστορική του διαδρομή», Ξενάγηση των επισκεπτών και δέξιση.

ΤΟ 15ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Μεγάλη επιτυχία είχε το 15ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου από 30 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου 2011 στην πόλη του Καρπενησίου, καθώς και ο 9ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών "Antonio Vivaldi". Εφέτος συμμετείχαν συνολικά 12 χορωδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επίσημη έναρξη έγινε την 1-7-2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, ενώ το φεστιβάλ ουσιαστικά ξεκίνησε στις 30-6-2011 στον Ιερό Ναό Αγίων Ευρυτάνων, όπου η νεανική χορωδία Kwazulu – Natal της Νοτίου Αφρικής, η οποία και έλαβε τα περισσότερα βραβεία του διαγωνισμού.

4ος ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Με την αθρόα συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε στις 23-7-2011 ο 4ος Ευρυτάνειος Δρόμος, αφιερωμένος, ως γνωστόν στην ιστορική μάχη στα Κοκκάλια (279 π.Χ.). Η αφητηρία της διαδρομής (20 χλμ.) είναι τα Κοκκάλια και το τέρμα του η πλατεία του Κρικέλλου.

Εφέτος ο «Ευρυτάνειος Δρόμος» συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Καρπενησίου, το Τοπικό Συμβούλιο Κρικέλλου, το Σύλλογο Απανταχού Κρικελιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος» και τον αθλητικό σύλλογος Νέας Μάκρης «Τελμησός», τελούσε δε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού.

Στους αθλητές που τερμάτισαν δόθηκε αναμνηστικό μετάλλιο με σχετικό δίπλωμα. Ακολούθησε παραδοσιακό γεύμα στην πλατεία του Κρικέλλου. Από τη Δομνίστα συμμετείχαν και τερμάτισαν ο Στέφανος Επαμ. Φαρμάκης και ο Στάθης Τριάντης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

— Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Τσίρκας και η Παναγιώτα – Ειρήνη Σουλιώτη στις 9 Ιουλίου 2011 καλωσόρισαν στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

— Ο Ιωάννης Ευαγγέλου Σιακαθέλλας και η σύζυγός του Γεωργία, το γένος Γεωργούλα, απόκτησαν το πρώτο παιδί τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στις 20 Ιουλίου 2011.

Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

— Ο Ζαχαρίας Περαρής του Ηλία και η Χαρίκλεια Σύρρου του Αθανασίου βάπτισαν το πρώτο τους παιδί στις 25 Απριλίου 2011 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Οι γονείς Ζαχαρίας και Χαρίκλεια Περαρή. Οι νονοί: Γεώργιος Σύρρος και η σύζυγός του Χρυσούλα.

— Ο Παναγιώτης Σμάρας και η Ιωάννα Σπύρου Καρέτσου βάπτισαν στον Προφήτη Ηλία Δομνίστας στις 17 Ιουλίου 2011 το γιο τους.

Όνομα: Σπυρίδωνας.

Ανάδοχος: Ζουλούμη Ευρώπη.

— Ο Νίκος Αθαν. Καραδήμας και η σύζυγός του Πένυ Ανδρεάδη βάπτισαν τα δύο (2) παιδιά τους στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 30 Ιουλίου 2011. Τους δόθηκαν τα ονόματα:

α) Αθανάσιος. Ανάδοχος: Δημήτρης και Ντίνα Ζευγίτη.

β) Κωνσταντίνος. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος και Έφη Νταλιάνη.

Να τους ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ

— Ο Ευθ. Φ. Σιακαθέλλας απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Δομνίστα. Νεκρολογία σε επόμενο φύλλο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

— Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το 40ήμερο μνημόσυνο της αιμόνηστης Κωστούλας Ηλία Καρέτσου.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

Ο καθαρισμός των δρόμων

Για πρώτη χρονιά εφέτος τελειώνει η θερινή περίοδος και δεν έγινε ακόμη ο καθαρισμός πολλών δρόμων, κυρίως δασικών από μηχανήματα του Δήμου μας, παρά το σχετικό έγγραφο αίτημα της Τοπικής μας Κοινότητας.

Από όσα γνωρίζουμε το μηχανήματα καθάρισε μόνον το δρόμο από Στάθλους προς Κρύα Βρύση - Δομνίστα ενώ άλλοι δρόμοι όπως προς Μπερζιανή, Φαντίνου – Βατιά, Άγιο Γεώργιο κ.λπ. είναι ακόμα ακαθάριστοι με τον κίνδυνο της φωτιάς να παραμονεύει...

Πιστεύουμε πως ο Δήμος σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να δίνουν άμεση και έγκαιρη προτεραιότητα στον καθαρισμό των δασικών δρόμων προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων....